

Frälsningens Moder: Ju mer ni ber desto starkare kommer er relation med Gud att bli

Måndag 17 november 2014, Kl.19:20

Mina kära barn, för den stora majoriteten av folk, är bön inte lätt. För dem med liten tro, kan det vara en svår uppgift och många förstår inte betydelsen av bön eller varför det är viktigt.

När ni är i en kärleksfull relation med en annan person är det viktigt att tala med varandra. Utan kommunikation kommer relationen att sprattla tills, så småningom, relationen kommer att dö. Det samma är sant när man kommunicerar med Gud. Ni kanske inte kan se Honom, ta på Honom eller känna Honom, men när ni talar till Honom, kommer Han att svara. Sådant är mysteriet av Guds Gudomlighet. Så småningom kommer de som talar med Honom, genom Hans älskade Son, Jesus Kristus, knyta starka band.

Barn, när ni ropar ut till min Son med era egna ord, hör Han vartenda rop av ångest och varje begäran som gjorts från Honom. Då ni fortsätter att tala med min son, på er eget vis, kommer ni efter ett tag att veta att Han hör er. De själarna som ropar ut efter Barmhärtighet, antingen för sina egna själar eller för frälsningen av andra, kommer alltid motta speciella Gåvor från Himlen.

Böner är inte komplicerade. Det är så enkelt som att ropa ut till någon ni älskar. Och när ni älskar någon annan kan ni försäkra er att Gud är Närvarande för Han Är Kärlek. När ni verkligen älskar någon, är där alltid tillit i ert hjärta. Om ni älskar min Son måste nio lita på Honom. Om ni litar på Honom vet då om att Han alltid kommer invänta er med kärlek och ömhet. Han jublar när ni ropar på Honom för Han kommer att göra allt för att bringa er Sin Frid och Tröst.

Ni får aldrig vara motvilliga att tala till min Son genom böner. Han har behov av ert sällskap och snart kommer ni inte vara i något tvivel om Hans Existens. Ju mer ni ber desto starkare kommer er relation med Gud att bli. De välsignade med en sådan djup och varaktig kärlek för min Son, kommer ha frid ingjuten inuti deras hjärtan, som inget lidande på den här Jorden kan rubba.

Be varje dag. Tala med min Son under era dagliga sysslor. Ropa på mig för att bringa er närmare till min Son. Och, när ni vill älska Honom mer kommer jag att be Honom att välsigna er. Att älska Gud med en djup intimitet är en Gåva från Gud och det är bara genom regelbunden bön som ni kommer upprätthålla den.

Er älskade Mor

Frälsningens Moder